

Indikatorer for naturskov i Møllevigen

Naturhistorisk Forening for Bornholm og DN Bornholm inviterede søndag formiddag den 13. maj til en ekskursion med temaet indikatorer for naturskov i Møllevigen.



Møllevigen afsluttes i "Paradiset", hvor rullestenstranden længst mod syd afsluttes i de stejle fuglefjælde.

Det var Biolog og naturformidler **Michael Stoltze**, der var inviteret til at lede turen, og det gjorde han også til at begynde med, men desværre havde han pådraget sig en skade i det ene knæ, så det blev kun til en indledning.

Skove indeles i store træk i urskove, naturskove og forstdrevne skove.

Urskove defineres som skove, der er "uberørt og i hvert fald upåvirket af mennesker". Det er dog svært at finde skove, som slet ikke er påvirket af mennesker, blandt andet fordi påvirkningen også kan foregå ved hård jagt på storvildt eller ved græsning af tamkreaturer i skoven.

Tiden får urørte skove til mere og mere at ligne urskov, f.eks. det stormfældede område i Segen, Orkanskoven.

Naturskove defineres som skove, hvor "træerne genetisk stammer fra træer, der naturligt er indvandret til voksestedet". Man bruger begrebet naturskov om skove, der er for menneskepåvirkede til, at kunne kaldes urskov, og det er fortsat muligt at drive skovdrift i sådanne naturskove.

Senest har den danske regering ved flere initiativer arbejdet på at få mere naturskov i landet ved f.eks. at udlægge store arealer som **urørt skov** herunder de såkaldte **biodiversitetsskove**.

Og det er i forlængelse af FNs mål for at sikre mere diversitet på jordkloden således, at mindst 17% af jordens overflade sikres som "vild natur" for Jordens medskabninger".

Med den imponerende udsigt fra den ny anlagte sti mellem Slotsbroen på Hammershus og det nye Hammershus besøgscenter introducerede Stoltze emnet, og der var med direkte udsigt til Mølleviggen, der var ekskursionens ultimative mål.



Michael Stoltze orienterer om skove med direkte udsigt til naturskoven i Slotslyngen

På Slottets skråninger kan man gennemleve kulturens påvirkning gennem mere end 700 år med arter, der er knyttet til disse aktiviteter og modsat i Slotslyngen en naturskov, der har udviklet sig siden begyndelsen af 1900-tallet, da Staten overtog arealet som mere eller mindre lynghede og lagde det ud til naturskov. Kun få steder i denne del af Slotslyngen møder man kulturelementer i form af skovfyr, der som frø blev sået ud i 1940'erne.

Og længst ude ved kysten har skoven et så stort indhold af indikatorarter for naturskov i form af sjældne planter, laver, mosser og træer, der gør stedet til en noget anderledes lokalitet end danske skove i almindelighed.

Naturvejleder **Tino Hjort Bjerregård** overtog ekskursionen, og de af ekskursionens 25 deltagere, der nåede helt ud på rullestenene i Mølleviggen fik en oplevelse af et Bornholm, der er helt unikt.



Naturvejleder Tino Hjort Bjerregård førte deltagerne ind i "Paradisets" klippehule og viste klenodier frem

To strandpiller, "Adam og Eva", lukkede deltagerne ind i en klippehule, "Paradiset", hvor Tino kunne fremvise **Sort Radeløv, Klipperøn** og **Tarmvrid Røn** foruden et "hav" af **Småbladet Lind** på klipperne samt

en **Ask**, der levede nøjsomt på en eroderet klippeside med rødderne dybt forankret i det bornholmske grundfjeld!



En nøjsom ask med rødderne dybt forankret i det bornholmske grundfjeld samt Enblomstret Fladbælg

Som bonus viste Tino deltagerne Hammershusklippernes klenodie: **Enblomstret Fladbælg** frem - samt **Havrerod** oppe på ruinen, og for turens fugleinteresserede blev der noteret et par **Baltiske Sildemåger** på et skær for foden af Slottet og en koloni **Alk**, der havde deres redehylder på de stejle kystklipper, der afsluttede Paradiset mod syd.

Ekskursionen sluttede 1330.