

Stjernebilleder og stjernes kud over Smålyngen

Lørdag den 11. august 2018 havde Danmarks Naturfredningsforening Bornholm samt Naturhistorisk Forening for Bornholm inviteret sine medlemmer på en tur med **Hans-Jørgen Olsen** til Lynggårdsskoven i Pedersker for at man kunne blive indviet i et af de helt store naturscenerier på himlen – de utallige stjernes kud på netop denne dag, Perseiderne, også kaldet Sankt Laurentii tårer samt en gennemgang af himmelhvælvets mange stjernetegn.

Efter en sommer, der på mange måder havde slået rekorder med hensyn til varme og solskin samt stjerneklare nætter – og mangel på regn valgte "vejrguderne", at vi netop denne aften skulle begaves med det, alle i så mange uger havde længtes efter – vand i stride strømme!

Det kom i byger fra SV båret frem af en lidt heftig vind, dog i starten med huller i skydækket og kig til de stjerner, der er mest lysstærke på sommerhimmelen. Således Vega, der sammen med Deneb og Altair, lige akkurat nåede at lyse op inde de så brutalt blev dækket af en mørk og regntung sky.

12 deltagere var mødt frem til ekskursionen, men man nåede ikke at se et eneste stjernes kud, alligevel var aftenen en oplevelse for de fremmødte, for selv om omstændighederne nærmest var umulige, kunne lederen alligevel afvikle en spændende introduktion til emnet.

Flere end 100 stjernes kud i timen her natten mellem den 11. og 12. august skyldes kometen **Swift-Turtle**, og da de i hovedsagen udgår fra stjernetegnet Perseus på nordhimmelen har de fået betegnelsen **Perseiderne** eller **Sankt Laurentii-tårer** fordi antallet topper omkring Sankt Laurentii dag, den 10. august.

Med sin store viden kunne Hans-Jørgen fortælle den ene historie efter den anden om stjernebilledernes nordiske og græske mytologi, og historien om Karlsvognens dobbeltstjerne i vognstangens knæk, Mizar og Alcor udviklede sig nærmest lidt uhyggeligt i det tilstundende mørke – en historie, der relaterede sig til den nordiske mytologis Midgård, Asgård og Udgård.

Det er som arrangør af meget smalle ekskursioner forbundet med stor tilfredshed at kunne invitere ledere, der har mange strenge at spille på, så aftenen blev en stor oplevelse for alle tolv fremmødte deltagere.

Omstændighederne udviklede sig til det nærmest umulige for ekskursionens tema, og derfor sluttede turen lidt tidligere end forventet, men med ønsket om, at man senere på natten måtte opleve nogle huller i skydækket og udsigt til festforestillingen på himmelhvælv.

Ganske rigtigt, skydækket åbnede sig senere på natten, og så var det igen muligt at nyde festforestillingen med de mange stjernes kud på himmelhvælv.



Ekskursionen blev afviklet i Lynggårdsskoven i Pedersker